



Gedichtenbündel 8

Martin Wichink

Voorwoord.

Als heel jong is Martin Wichink begonnen met het schrijven van verhalen.

Het gaf hem de mogelijkheid om zich tijdens het schrijven terug te trekken in zijn eigen door letters en woorden gevisualiseerde wereld.

Deze “verzameling gedichten” is een bundeling “ongeslepen” emoties uit het dagelijks leven, vormgegeven in verhalen en gedichten van deze prijswinnende auteur.

Deze prachtig samengestelde bundel van Martin’s meest toonaangevende teksten, geeft de lezer een verfrissende unieke kijk op de wereld.

Deze gedichten is het achtste verzamelingsbundel welke op deze manier in openbaarheid komt en is ontstaan uit zijn passie voor schrijven.

Martin Wichink.

Inhoud van deze verzameling gedichten:

Thuis heb ik het ook goed.

Unisex fietsen.

Vakantiegevoel.

Vertrouwen.

Volmasten vol eikels.

Vrijheid maakt het verschil.

Wat beschaafd.

Wat Halloween, niks Halloween.

Weerpraatje.

Wintertijd.

Thuis heb ik het ook goed.

zo maar naar een adembenemende plek toe
waar ik veertien dagen plotseling mag verblijven
als een kleine vakantie tussendoor zeg maar
daar kunnen ze me 's nachts voor wakker maken

als inspiratiebron voor een nieuw verhaal of gedicht
op een plek zijn waar regelmatig dingen gebeuren
of veranderingen die zijn ontstaan door
weersinvloeden
waar je vervolgens over kunt schrijven of dichten

luxe boeit me niet echt zo
als ik maar een dak boven mijn hoofd heb
een plek waar jij je kan wassen, douchen en met een
toilet
iets te eten zoals je thuis gewend bent

zo'n plek hebben we allemaal wel eens nodig
om gedachten even te kunnen verzetten
de rust nemen en een pas op de plaats maken
voor het verruimen van onze hersenspinsels en
creativiteit

is er echter een ander die behoefte heeft aan meer
om zo van zijn schrijversblock af te komen bijvoorbeeld
dan zeg ik 'loaf goan'
want thuis heb ik het ook goed

Unisex fietsen.

man, vrouw verdwijnt
er wordt tegenwoordig wat af gelijnd
nu is de herenfiets in de ban
ja, zelfs fietsenmakers kunnen er wat van

wordt je dan met een kluitje in het riet gestuurd
als je bij die zelfde fietsenmaker een herenfiets huurt
betalen doe je toch met jouw eigen geld
is dit het zogenaamde probleem wat dan opeens niet
meer telt

jonge vaders nemen hun jeugd graag voor op de fiets
de wereld ontdekken, zo leren ze nog eens iets
jongens moeten weer mannen worden of is dit te ver
gezocht

als dat zo is, dan is dit geneuzel kort door de bocht

wie is er nou vroeger niet eens van zijn fiets gepleurt
even janken misschien, maar verder niet gezeurd
een buil, een schaafwond, wie dit niet herkent
het gaat wel over voor je een meisje bent

wordt je ouder en een beetje stram

dan doe je de herenfiets vanzelf wel in de ban
de snelheden van de elektrische fiets
daar eerst eens meer naar kijken, lijkt mij wel iets

de damesfiets heet vanaf nu diamant
zo zet je de transgender ook niet aan de kant
straks gaat het zadel ook nog in de ban
door unisex te fietsen, want daar komen kindertjes van

Vakantiegevoel

zoals elk jaar weer
wordt er naar uit gekeken
plannen zijn er gemaakt
waar word er dit keer naar uit geweken

de meest geliefde salarisstrook
is die van de maand mei
snel kijken naar het vakantiegeld
en iedereen is weer blij

kleingeld, zegels in een pot
veel wordt gezien als klein nood
omgezet voor de exclusieve uitgaven
buiten het dagelijkse vakantie brood

er lijkt geen rem te zitten
het is een ultiem vakantie gevoel
ontspannen en uitgerust thuis komen
dat is het uiteindelijke doel

lekker en betaalbaar uit eten
het maakt ons even niet uit
als het maar met liefde is gemaakt
dan wordt er vanzelf mond op mond reclame geuit

Vertrouwen

op je knieën lig je dan
samen bouwend aan een legoblokken huis
dan kijkt ze jou ineens aan
met een diepe rimpel op haar voorhoofd

ik wil later met jou trouwen
geen huwelijksaanzoek
maar een feit
die geen tegenspraak duld

dit gaat verder dan ik hou van jou
vol vertrouwen kijkt ze naar je op
er is geen enkele twijfel
maar een antwoord is mogelijk

tuurlijk mag je later met me trouwen
al weet ze nog niet wat deze woorden letterlijk
inhouden
puur bouwend op veiligheid en geborgenheid
dan doe je het als opa goed

tevreden met het antwoord bouwen we verder
veilig komt er een dak boven op
verder werken aan onze band
die staat als een huis

Volmasten vol eikels

wind bestuivende volmasten
zorgen voor vele sporen
zolang het maar droog blijft
met bladeren als hard leer

de inlandse en de Amerikanen
werken in NATO verband goed samen
met eikels als munitie
voor een kletterend geheel

maar wie kinderen ziet spelen
in de herfstvakantie
met gekleurde bladeren en tollende eikels
of fluitend op de beschermden doppen

als eikels eenmaal vallen
in grote getalen
op auto's en daken
vervloeken we dit voer voor de wilde varkens wel eens

als er in De Liefde hier nog over wordt gepraat
door eikels met hun eigen smaak
anderen de kastanjes uit het vuur laten halen
wordt deze onrust al snel in de kiem gesmoord door
hun deskundige verwennerij

Vrijheid maakt het verschil

je leven geven
voor vrijheid van anderen
in de heetst van de strijd
dat doe je zo niet even

bij het bevrijdings monument
herdenken wij de soldaten
die hier voor vochten
twee minuten stilte is er voor gepland

bij het verlaten van huis en haard
een onbekend avontuur tegemoet
om vrijheid en vrede te bestrijden
dat is het waard

tegenwoordig strijden we er tegen
in vredesmissie genaamd
waar soms soldaten of burgers bij sneuvelen
om vrijheid voor anderen te overwegen

twee minuten is het doodstil
bloemen versterken dit moment
herdenk alle gevallen
vrijheid maakt het verschil

Wat beschaafd

een student uit Leiden
was aangesteld om een openingsfeest voor te bereiden
na alle ophef over de ontgroeningsrellen
wilde hij geheel iets anders voor zijn metgezellen

op internet speurde de jongen wat rond
zag opeens iets wat hem wel aan stond
wild eten in de Achterhoek
dat is wel iets aparts, precies wat ik zoek

na bierfeesten met frikandellen en patat
zonder bestek eten in een overall, dat lijkt me wel wat
logeren op een kampeerboerderij
dat past hier ook nog wel bij

bij restaurant De Liefde staat wild op het menu
compleet met bord en bestek, wat is dit nu
een stukje haas, eend en reerug
gezellig met een passend wijntje, wat ging de avond
toch vlug

wat is hier de omgeving mooi
en dan ook nog slapen in het hooi
van het boerenvak nog dingetjes bij kunnen leren
zie ons daar wel vaker naar toe terug keren

Wat Halloween, niks Halloween

wat Halloween, niks Halloween
wij zijn de enige echten
misschien wat wazig
of hooguit wat mistig

soms afhankelijk van het weer
we laten ons niet tot commercie leiden
ze vangen ons niet in een dag
welk feestje er ook aan hangen mag

laat ons maar zweven over heide en grassen
maar kom niet te dicht bij
de berken helpen ons schuilen
ze vormen onze zuilen

al zie je ons soms even niet
we komen altijd weer terug
als een stelletje rondtrekkende dieven
herkenbaar als de witte wie-ven

schrik niet van ons
wij zijn doorgrondelijk
zelfs als het ons niet zint

het is gewoon een teken dat de herfstperiode weer
begint

Weerpraatje

weer of geen weer
er wordt samen altijd wel over gepraat
het is dan ook een dankbaar onderwerp
welk ieder op elk niveau verstaat

we klagen, we puffen
van warmte of van de kou
is het geen kletterende regen
dan brengt ons een storm wel in het nauw

weermannen en vrouwen spreken elkaar soms tegen
op tv of radio net met eigen verwachtingen
volgens computer kaarten gekregen uit de kosmos
en bestudeerde berekeningen

op internet wordt er wat af gespeurd
bij een willekeurig weerstation
zodat we kunnen gaan en staan
en weer droog thuis komen op eigen perron

na een nat koud voorjaar
en een heet verschroeiende zomer dit keer
hopen we op een aangename nazomer
of krijgen we een herfst met nat weer

Wintertijd

wanneer na een najaarsstorm
de laatste verkleurde bladeren vallen
blijven bomen voor een seizoen
kaal achter

soms worden ze met een laagje sneeuw versiert
over de uitgestrekte takken
of zie je ze liever vol rijp
bloeiend in de winterzon

in stilte ondergaan ze alle weerinvloeden
overleven dan ook menig mens
grillig is dan ook het lichaam
die kronkelend zijn eigen gang mag gaan

groene broeders worden gekapt
versiert met ballen en slingers
om zo nog eenmaal te pieken
hoe vredig kerstmis ook is

heb bewondering voor die Amerikaan
weerbarstig en hard
wachtend op het voorjaar
voor een frisse groene start

Hoop dat je van deze verzameling hebt genoten.

Wil U mij vrijwillig betalen voor deze verhalenbundel?
Het bedrag mag je zelf kiezen. Dank je wel alvast
hiervoor.

Scan de QR- code met de camera app op je telefoon.



Of klik op de **link** hieronder.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=D85x1sJ-RTGvAnkm_PoA9Q

Op mijn website staan nog meer verhalen en gedichten
in deze bundelvorm.

Kom, kijk en download op:

<https://haarle15.jouwweb.nl/verhalen-gedichtenbundels>

Tot gauw.

Met vriendelijke groet,
Martin Wichink.